

De Fontein van Kepler (ca. 97.984 v. Chr.)

Tijdens de opgravingen in het Gat van Kepler (*site 0.0*) kwamen er allerhande brokstukken aan het licht. Gaandeweg werd duidelijk dat de brokstukken bij elkaar hoorden en onderdeel waren van een ikonisch kunstwerk dat met vrij grote zekerheid op het gat van Kepler heeft gestaan.

Wetenschappers vermoeden dat dat ongeveer 100.000 jaar geleden moet zijn geweest.

Ook denken zij dat het kunstwerk tussen 50.000 en 30.000 jaar voor Christus vernield is door menshoge jatteklappers.

Na een diepgaande reconstructie lijkt alles er op te wijzen dat we hier te maken hebben met een kolossale fontein. De gravure die drie maanden later, in een loden koker (*ook op site 0.0*) werd opgegraven was het laatste stukje bewijs dat de wetenschap het bij het rechte eind had. De fontein geeft een duidelijk beeld van wat "mienskip" destijds voor het volk betekende. Elke man kon "lid" worden van de fontein. Zijn "jongheer" kreeg daarmee een plekje aan de fontein. (*we denken aan een prehistorisch soort "Walk of Fame"*).

Men vermoedt dat er ook een vrouwelijke variant moet zijn geweest, of zelfs een combinatie van beide. Dit naar aanleiding van het grote aantal versteende tepels dat gevonden is. Er zijn reeds "nazaten" langs geweest die met zekerheid een ver 'familieid' dachten te herkennen.

De fontein kon alleen maar spuiten wanneer hij door de bevolking op gang geholpen werd. Voor dat doel diende een deur aan de achterkant als toegang tot een openbaar toilet. (*op de gravure niet zichtbaar*) Zodra er een straal urine in de pisbak kletterde begon de "Fontein van Kepler" te spuiten. Het was in die tijd een grote rage om de fontein te laten spuiten en het zorgde voor enorme drukte in en om de fontein. (*de immense hoeveelheid potscherven kunnen wijzen op "prehistorisch toerisme" Deze kunnen van bierpullen zijn die van de terrastafels vielen. Bier was bevorderde de aandrang en men kon er beter van piesen dan van een pak spijkers*)

Leden van Stichting De Paupers maken zich hard voor de reconstructie van eenzelfde exemplaar op het Gat van Kepler.

Waarschijnlijk zal het de twaalfde (of de enige) fontein zijn die in 2018 zal spuiten.

Door middel van "crowdfunding" kan men "lid" worden van de fontein en zijn "lid" een plekje geven aan of op de fontein. Met zijn allen moet dat lukken.

Doe mee!

Je kunt meedenken en meebeslissen hoe de fontein er uit komt te zien!
Jouw stem en reacties zijn belangrijk!

Kijk op de facebookpagina van De Paupers en www.depaupers.nl
Vraag de folder aan (downloaden kan ook), schrijf een brief of bel:
0515 542830 of 06 30671644

Maar vertel het vooral verder! Op feestjes en verjaardagen doet dit verhaal het prima en heeft iedereen er wel een mening over!

